



SUNNERSTASKOLAN

100 ÅR

20 januari 1924 – 20 januari 2024

Innehållsförteckning

Inledning	2
Lite om grundskolans historia i Sverige	3
Skolmaten	4
Sunnerstaskolan för 100 år sedan och fram till idag	5
Skolans byggnader	9
Förskoleklassens ankomst till skolan	15
Fritids ankomst till skolan	16
Rektorer	18
Skolans verksamhet och händelser under åren som gått	21
Några berättelser från tidigare elever och personal på skolan	27
Lite mystik i skolan	34
Verksamheter i skolan utanför skolans organisation	36
Eken	35
Några "Kändisar" med anknytning till skolan	38
Musik och film under 1920-30-talet	40
Källor	41

Inledning



Jag heter **Anders Blomqvist**.

Genom intervjuer av före detta elever och personal samt inhämtad information från diverse arkiv (Länsarkivet, Riksarkivet m.fl.) foton från privatpersoner har jag sammanställt denna skrift. Det finns flertalet klickbara länkar som berättar lite om dåtiden och nutiden (läsår 2023-2024). Jag hade mina första sporadiska kontakter som vikarie på skolan 1985, det var dock 1988 som min tid på skolan tog fart. Bortsett från några "utflykter" under tre läsår har jag varit trogen skolan under alla år från 1988.

Anders Blomqvist år 2023



Angela Askell, som har arbetat som teckenspråkstolk/assistent/ skoladministratör sedan augusti 2018, har sammanställt en PowerPoint och broschyr utifrån den fakta som Anders har samlat in.

Angela Askell år 2023

Lite om grundskolans historia i Sverige

År 1842 infördes läroplikt så att alla barn skulle få lära sig skriva, läsa och räkna - 2 år i småskola och 2 år i folkskola. Även fortsättningsskola (s.k. läroverket) åk 7-8 instiftades för de som hade pengar.

Före 1842 fanns det en skola för "rika" människor som ofta bedrevs av kyrkan.

Första läroplanen kom år 1878 och kallades "normalplan".

År 1937 blev folkskolan 7-årig.

År 1962 blev det obligatorisk 9-årig grundskola. Mellan åren 1949 och 1962 fanns det dock 9-årig folkskola i vissa kommuner. År 1962 bytte man namn från folkskola till grundskola.

Fram till år 1968 hade man även skoldag på lördagar.

Skolagan blev förbjuden år 1958.

Utdrag ur 1878 års normalplan

"Läraren är skolans själ. Skolan må vara aldrig så väl inrättad: hon må arbeta i de ståtligaste hus och vara aldrig så väl utrustad med material, hon bliver dock dålig om läraren är dålig"



Skolhuset före hissens ankomst

Skolmaten

Fram till år 1945 fick elever ta med matsäck till skolan. Endast de som var fattiga fick gröt eller lättare mat av skolan.

År 1945 började man servera lunch för fler barn i skolan eftersom staten gav bidrag till skolor som serverade mat. Det var dock fortfarande vanligt att elever tog med sig mat hemifrån.

Då skolorna i slutet av 40-talet började anställa skolmatsalspersonal började fler elever äta lunch.

Det var ofta bordsbön före maten fram till 1970-talet.

Från år 1997 skulle all mat som serverades vara kostnadsfri.



Sunnerstaskolan för 100 år sedan och fram till idag

[Uppsala från förr](https://www.youtube.com/watch?v=rJ5zr3YcYdc) (länk: <https://www.youtube.com/watch?v=rJ5zr3YcYdc>)

På filmen ovan kan man se spårvagnen mot Graneberg.

År 1875 fastställer man att det behövs en folkskola i Sunnersta och hyr därför lokaler i Flogsta från år 1877. Skolan kunde öppnas i november samma år.

Från början av 1900-talet fram till år 1921 gick barn, som bodde i Sunnersta, på Rosendalsskolan (nuvarande Liten Lär).



Från år 1921 fram tills nuvarande skolhuset blev byggt (1924) gick barnen, från Sunnersta, i Flottsundskyrkan.



Då folkmängden i Sunnersta ökade i början av 1900-talet infördes ett krav på en fullständig folkskola. Den 16 juni år 1920 fick kyrkoförsamlingen, med kyrkoherde F.N. Sandberg i spetsen, ett gåvobrev från AB Stora Sunnersta Egna Hem på den blivande skoltomten.

Det tog ungefär ett år att bygga skolan, som då även inkluderade bostäder för lärare och vaktmästare. Skolan invigdes den 20 januari 1924 av skolrådets och byggnadskommitténs ordförande kyrkoherde F.N. Sandberg.

Höstterminen år 1930 hade man byggt ut skolan då det snabbt hade funnits behov av mer utrymme på grund av det ökande antalet elever.

Fler och fler flyttade till Sunnersta vilket gjorde att man år 1969 återigen behövde planera för utbyggnad av skolan och år 1972 blev den nya skolbyggnaden klar för användning.



Utanför ett klassrum år 1952

Likheter

Rast
Klassrum
Bänkar
Ekens plats

Skillnader

Toaletten inomhus kom till Sunnerstaskolan under 1950-talet. Innan dess var det utedass som gällde.

Lektioner i idrott, musik och textilslöjd ansvarades av klassläraren.

Eken har vuxit rejält i hundra år.

Matsalen på skolan låg, från mitten av 40-talet, först där musiksalen ligger idag. I början av 60-talet fram till år 1973 låg matsalen på bottenplan i norra delen av huset, där bildsalen är idag.

Trä- och metallslöjd bedrevs på källarplan i gamla huset.
En lärare och vaktmästare bodde på skolan.

Det fanns skola från åk 1 - åk 7.



Idrott bedrevs i det gamla skolhuset. På bilden syns en idrottslektion år 1970.



Det fanns elever som åkte spårvagn till skolan. På bilden var det vänstertrafik vid korsningen nära kyrkan.

Dag Hammarskjölds väg hette Gamla Stockholmsvägen ända fram till år 1963. Denna gata var infarten till Uppsala från söder. Motorvägen mellan Stockholm och Uppsala byggdes år 1972.

Skolans byggnader

Den 20 januari 1924 blev hälften av gamla skolhuset invigt.

År 1932, då det flyttade in fler barn till Sunnersta, blev det gamla skolhuset utbyggt till nuvarande utseende.

År 1973 blev det vita skolhuset inklusive matsal, trä- och metallslöjdsal samt idrottshallen klara.

År 1980 blev förskoleklasshuset, kallat Talgoxhuset, klart.

Mellan år 1999 och 2000 renoverades Gamla skolhuset genom att sätta in ny ventilation samt bygga en hiss. Då togs även toaletterna och omklädningsrummet i källaren bort. Den "lilla" idrottshallen blev klassrum och en ny musiksals byggdes. Under tiden för ombyggnationen sattes baracker upp på en del av grusplanen.

En bit in på 2000-talet byggdes en övervåning i den vita skolbyggnaden samt att matsalen och flyglar på utsidan byggdes till. Under denna tid fick eleverna äta lunch i baracker. Rektorsexpeditionen hamnade då i källarplanet där biblioteket finns idag.

Skolbiblioteket har funnits på flera platser i skolans lokaler.



Framsidan, innan källartrappan byggdes



Den 20 januari 1924 blev hälften av gamla skolhuset invigd (eleverna har rast)



En dam cyklar på Långvägen år 1925 (skolan i bakgrunden)



Vy över Sunnersta och skolan år 1936.

Om du tittar ordentligt så kan du se att eken är väldigt liten där.

Som man ser så finns det väldigt få bostäder i Sunnersta vid denna tid och skolan låg på "landet".



Skolhuset år 1988



*Vy över Sunnersta år 1958.
(Spårvagnen är borta och tvätteriet s.k. SAIF huset finns med. Mer bebyggelse har också tillkommit)*



Skollhuset före hissens ankomst. (1990-talet)



Matsalen under 2020-talet. Namnet på matsalen är Smakriket.



Bild på idrottshallen år 2023. (Foto: Anders Blomqvist)



Käpphästhoppbanan invigs under vårterminen år 2024. Den kommer att få namnet "Bröderna Peder och Jens Fredriksson-banan" med tanke på deras anknytning till skolan samt deras bragder inom hästhoppning där de har fått medaljer i OS, VM osv. (Foto: Anders Blomqvist)

Förskoleklassens ankomst till skolan

Från år 1980 till 1991 fanns det två förskolor (lekis) för 6-åriga barn i det s.k. Talgoxhuset. Där hade man fyra grupper - två på förmiddagen och två på eftermiddagen, dvs eleverna var på lekis halva dagarna.

Många barn hade, fram till år 1991, sin inskrivna plats på förskolor (dagis) i Sunnersta. Exempel på platser var Orrparken, Vidungen, Kohagen, Dalbo förskola med flera

År 1991 ändrades förskolan till förskoleklass och fyra avdelningar kom till skolan - två i Talgoxhuset och två i skolans lokaler, vilket resulterade i att skolan blev för "trångbodd". Elever från åk 6 fick då flytta till Gottsundaskolan och Valsätraskolan.

Någon gång under tidigt 2000-tal flyttade alla förskoleklasser in i Talgoxhuset.

Under läsåret 2008/2009 renoverades Talgoxhuset vilket resulterade i att fyra klasser på lågstadiet fick vistas ett år på "lilla" Valsätraskolan och eleverna bussades dit varje dag. Förskoleklasserna fick då husera i skolans lokaler.



Förskoleklass år 1950

Fritids ankomst till skolan

Från början av 1970-talet och in på 80-talet fanns det avdelningar för skolbarn på förskolor runt om i Sunnersta dit elever gick efter skoldagen. Dessa fanns på bland annat Orren (bakom Orrparkens förskola), Dalbo förskola med flera. På Sunnerstaskolan fick elever plats i Talgoxhuset före och efter skoldagen från år 1980 till 1988.

Kyrkan bedrev fritidsverksamhet från 1980-talet och in på 2000-talet för elever från åk 3 efter skoldagens slut.

Från år 1988 och in på 2010-talet hade skolans fritidshem olika fågelnamn - Lärkan, Domherren, Tranan, Svalan, Havsörnen, Grönbenan med flera. Respektive fritids hade elever från två klasser, exempelvis 2A och 2B. Fritids var uppdelade efter vilket arbetslag man gick på - röd, grön, blå och gul.

Från mitten av 2010-talet omformades fritids till två avdelningar - Troll och Tomte - samt en avdelning för äldre elever.

År 2023 blev det en avdelning för elever i åk 1-2 och en avdelning för åk 3-5.

Från år 1991 har förskoleklasserna haft egen fritidsverksamhet varje dag fram till klockan 16.30. Då har elever, som varit kvar efter kl.16.30, gått över till stängningsfritids för hela skolan.



I källarplanet bedrevs ett föreningsdrivet fritidshem med namnet Livräddarna från år 1988-2000.



Skolmatsalen i "vita" huset, när det fanns en fast scen.

En rundvandring i gamla skolhuset samt skolgården 1995

(länk: www.youtube.com/watch?v=PTqe96Qqd2s)

Rektorer

Före titeln "rektor" hette det "överlärare".

Från år 1939 var det Sven Westerman som var rektor/överlärare på Sunnerstaskolan. Han var även rektor på Rosendal och Bergaskolan.

Information från privatperson som gick på skolan i slutet av 1940-talet.



Kajsa Sparrman



*Inger Gustavsson (rektor) år 1996–2011 och
IngerRudenholm (bitr. rektor) år 1995–2009*



Bengt Stenberg (rektor) och Anders Ekegård (bitr. rektor), år 2011-2017



Carina Torpe Hansson (fd Lukas), rektor år 2018-2021

Välkommen till Sunnerstaskolan!

Här har vi förmånen att utbilda barn från förskoleklass till och med årskurs 5.

Vi arbetar för att våra elever ska lämna Sunnerstaskolan med utmärkta ämneskunskaper, stark självkänsla, positiva sociala färdigheter, demokratiska värderingar och en stark tro på sin egen och vår gemensamma framtid.

Sunnerstaskolan - en kunskapsskola med trivsel och trygghet.

Här känner vi samhörighet och gemenskap, glädje och nyfikenhet och har en positiv framtidssyn. Vi lär och utvecklas tillsammans.



Catarina Eriksson
Rektor



Ewa Hjelm
Bitr. Rektor

Catarina Eriksson (rektor) och Ewa Hjelm (bitr. rektor) från år 2021

Skolans verksamhet och händelser under åren som gått



Del av första årens elever, totalt 51 personer. (utdrag ur Länsarkivets samling)

En av de första lärarna, som även bodde på skolan, var Agnes-Sofia Olsson. Hon föddes år 1896 i Ålvsborgs län. Agnes-Sofia arbetade dock bara ett år på skolan. (Information från Riksarkivets databas)





Vårtermin 1887
Maj

	9	10	11	12	13	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 Ludvig Alund	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
2 Bodo Karlson	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
3 Ester Kihl	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
4 Emma Granell	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
5 Torsten Sjöberg	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
6 Gösta Sjöberg	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
7 Axel Eriksson	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
8 Hal Jansson	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
9 Herman Jansson	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
10 Tures Persson	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
11 Ida Persson	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
12 Jenny Sjöberg	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n

Närvarobok och listor på elever Sunnersta småskola år 1887

Från slutet av 1990-talet fram till i början av 2010-talet var skolan uppdelad i olika arbetslag. Arbetslagen kallades röd, grön, gul och blå. Respektive arbetslag bestod av en förskoleklass, en klass från varje årskurs, fritids och prestämnes-lärare. Exempelvis på samarbeten i arbetslagen var olika teman med olika arbeten vilka började med att alla berörda pedagoger i sitt arbetslag åkte på en planeringsresa, t.ex. till Tallinn, Köpenhamn, Stockholm osv.

År 2005 fick skolan ett stimulansbidrag från EU vilket resulterade i att de flesta av skolans personal fick åka på en resa till Paris i fem dagar. Resan gjordes under höstlovet och på fritids och i förskoleklass tog man då in vikarier.



Resan till Paris (foto från Karin Hemming-Karlsson)



Denna bok (ovan) användes av klasserna på roliga timmen, år 1952-1953.



Handlingen i denna bok sägs utspela sig i den gamla skolbyggnaden.



*En skolorslutning på 2000-talet. Alla elever sitter på varsin stol.
Rektor är Inger Gustafsson, som håller tal.
(Foto: Karin Hemming-Karlsson)*



Personalfoto år 1978

Rektor Nils Björner finns längst ner till vänster.

Fjärde personen från vänster är Björn Smeds, som var rektor i slutet av 1980-talet.

Karin Hemming-Karlsson var trogen skolan från 1978 – läsåret 2018/2019, och hon sitter som femte person från vänster på raden längst ner.

(fotot lånat av Karin Hemming-Karlsson)



Här finns bland andra Peder Fredricson (OS-guld år 2020 i hästhoppning)

Några berättelser från tidigare elever och personal på skolan



Mina första skolår på Sunnerstaskolan var under 1950-talet. Det var fyra viktiga år av mitt skolliv. Jag är född och uppvuxen i Sunnersta och bodde där fram till 18 års ålder. Det var en helt annan uppväxt på landet än det moderna i ett samhälle som Sunnersta är idag. Då räknades det som att bo på "vischan". Vi bodde 500 meter från skolan och när jag gick på trottoaren längs Dag Hammarskjölds väg, sex dagar i veckan till min skola, så passerade jag Posten (där Elsie Johansson - författaren var postfröken), Cykelverkstan, Stenhuggeriet där man högg vackra gravstenar, Lindvalls speceriaffär och lilla fina bageriet mittemot. Allt fanns nära.

När jag fyllde sex år hade mina kamrater fått börja lekskolan. Det trånade jag efter men fick inte delta i. Kanske "straffet" för att mamma var hemmafru. Jag längtade dit varje dag. Minnet av den enda gång jag fick besöka lekskolan i adventstid, och försilvra en grankvist som jag stolt bar hem, finns ännu kvar. Vad roligt de hade!

Men när jag skulle fylla sju år i november år 1950 och hade fått göra ett skolmognadsprov - ritat flaggan som blåste åt rätt håll - då fick jag äntligen börja skolan i första klass. Det var då en "1-2a i B-form", vilket betyder att det gick elever både från åk 1 och 2 i samma klass. Vi gick på nedre botten i det stora skolhuset det första året. Jag fick försöka dölja min hemlighet: att jag redan vid fem års ålder på egen hand lärt mig läsa och skriva. Det tyckte inte pappa, som då var överlärare på Sunnerstaskolan, var så lämpligt. Så jag fick ingen vuxenhjälp med läsinläringen. Det skulle bli problem, tänkte han. Och det blev det. Vi fick ofta läsa högt i klassen och jag läste alltid i förväg och visste inte var vi var.

Min första fröken, Anna-Kerstin Dahlquist, älskade jag. Hon var ung, blond, vacker och pratade skånska. Hon var gift med en stilig flygkapten i uniform. Det var som en film, tyckte jag. Sedan minns jag också andra lärarinnor - Magda Lindskog, fröken Nordström m.fl. De var väldigt snälla. Jag kan inte minnas att någon någonsin fick stryk av någon lärare. Det var nog ovanligt därför att aga förbjöds först år 1958. Jag minns att vi började varje morgon i klassrummet med psalmsång vid orgeln som fröken spelade. De många psalmerna fick man lära sig utantill. De kan jag än idag, 73 år senare. Pappa Sven arbetade gudskelov inte på min skola, han var överlärare, och senare rektor, för tre skolor - Sunnersta, Rosendal och från år 1949 den nybyggda Bergaskolan i Kåbo. Det var ändå inte lätt att vara överlärarens dotter. Jag blev retad, och ibland mobbad. Jag kan inte minnas att jag hade många lekkamrater i småskolan.

Att bo nära skolan var en fördel för mig. Man fick inte lunch på skolan utan jag gick hem till mamma för att äta.

Vilka ämnen hade vi?

I småskolan tror jag det var läsning, räkning, sång, gymnastik och kristendomskunskap. Efter två år fick vi nog dessutom hembygdskunskap och kanske slöjd. Engelska fanns inte på schemat de första åren. Man började med engelska i åk 5 från år 1952-53. Räkning och läsning var mina favoritämnen. Ibland var det samling i salen högst upp i skolhuset, där det visades film. Där såg vi två filmer jag aldrig glömmer, "Barnen från Frostmofjället" och Stig Dagermans "Att döda ett barn".

I den salen fanns det ett piano så jag tog pianolektioner där av en spelfröken. Vi började nog på musikskola efter småskoleåren. Till samma sal fick vi också gå för att vaccineras av skolsköterskan. Calmettevaccination mot tuberkulos och en hemsk difterispruta i ryggen. Jag minns ännu chocken. När man hade tandvärk fick man åka spårvagn in till Uppsala och Sverkerskolan, där Folktandvården fanns. Det var före fluorsköljningarnas tid. Tandläkare med händer som stank av tobaksbruk grävde i munnen, tryckte in stora bedövningssprutor och drog ut tänder. Eller borrarade och fyllde med amalgam. Vet inte vad som var värst.



Klassfoto från år 1952 med fröken Nordström. Ninni längst fram i rutig kjol.

Vi hade redskapsgymnastik i en speciell gymnastiksal där man fick hoppa över plintar. Det var läskigt, tyckte jag som var tanig och feg. När det var vinter kunde det bli skridskoåkning på sjön vid Sunnersta herrgård. Ingen hade något annat än skridskor, vilka man spände fast med läderremmar på pjäxorna. Det var först långt senare som halvrör eller vita konståkningskridskor kom.

Vi fick också lära oss att simma. Då åkte vi alla spårvagn in till Centralbadet, där en argsint badmästare föste fram oss i vattnet med en slags klyka. Det var bara bröstsim som man behövde lära sig. Man skulle klara av att simma 200 meter och kunna flyta. Klarade man det fick man ett simborgarmärke.

Roligare var det att åka in till nya Stadsteatern med barnföreställningar för oss skolelever. Jag älskade teater. På roliga timmen, på lördagarna, fick vi spela upp små pjäser som vi övade in själva. Jag fick en bok med teaterpjäser i julklapp av pappa året 1952. Den hette "Spela Teater" och var utgiven av Norstedts. I den kunde vi välja bl.a. "Mästerdetektiven Blomkvist" av Astrid Lindgren.

Lördagarna var bäst. Då fick man låna böcker att ta med hem och läsa. Tre böcker från klassbiblioteket i klassrummet och högst tre böcker från skolbiblioteket, som låg på andra våningen en halvtrappa ner. Det såg ut precis som idag. Jag läste jämt och drömde om att bli författare.

På skolgården hoppade vi hage eller hopprep.

På fritiden brukade vi cykla, men vi hade inga barncyklar. I stället lärde jag mig "ståcykla" på mammas vuxencykel. Jag minns lyckan när det byggdes en kommunal lekplats med stora gungor, karusell och rutschbana ganska nära skolan.

Vi visste inte mycket om världen runtomkring oss. Det pratade man inte om. Det var efterkrigstid och flygplanen lyfte ofta från Ärna för att sedan flyga lågt över vår bebyggelse. Jag tyckte om ljudet eftersom jag inte visste något om krig. Barnfamiljer, som måste ha flytt från Tyskland, flyttade in i hus nära oss. Man berättade inte orsaken. En svensk tiger. Det var först i vuxen ålder som jag förstod.

När jag gick i åk 4 fick vi göra speciella standardprov för att se om vi kunde söka och komma in på läroverk eller flickskola. Men på grund av pappa fick jag börja en ny försöksutbildning på hösten år 1954 som kallades "Folkskolans inbyggda realskola" (senare Enhetsskolan) i åk 5 och åk 6 i Vaksalaskolan. Det var det bästa som kunde ha hänt. Vi fick handplockade lärare från seminariet som använde rolig progressiv metodik och det betydde allt för mig i mitt kommande liv som lärare, läroboksförfattare och konstnär.

Mina skolår i Sunnerstaskolan var över.

Av: **Ninni Westerman**

Höstterminen 1946 började Lennart Hamberg i första klass på Sunnerstaskolan. På den tiden fanns bara gamla skolan, det gula huset.

Där gick man från åk 1 t o m åk 7. Lennart årskull var de första som gick 8 år i skolan. Det sista året fick man åka in till stan och gå på Balderskolan. De var också de första på skolan som fick läsa engelska.

Fröken på lågstadiet hette Lövgren och var väldigt snäll. Sedan blev det Åke Wilund som var lärare. Han hade kort stubin, bar basker och var Upplandsmästare i längdhopp. När han kom på morgonen och var på gott humör, började han kasta sin basker mot en krok som satt innanför dörren i klassrummet. Det kunde ta ett tag innan baskern fastnade. Barnen skrattade och applåderade.

Det fanns inga lärare för musik eller idrott. Klassläraren undervisade i alla ämnen utom slöjd, engelska och skolkök (ungefär som dagens hemkunskap där man fick lära sig matlagning.)

Det ingick i skolgången att alla barn skulle lära sig dansa. Det fick man göra på Vaksalaskolan.

Simning ingick också. Det gjorde man på Centralbadet.

Längst upp i skolhuset fanns en aula. Där var det varje dag morgonbön.

I nuvarande 2A:s klassrum var det gymnastiksal. Pojkarna klädde om i klassrummet och flickorna i en liten utbyggnad i korridoren. Det fanns inga duschmöjligheter. På gymnastiken var man ute en hel del också, t. ex orientering och löpning runt skolgården. På vintern kunde det vara skidåkning på åsen eller skridsko på Sunnerstaviken. Isen fick eleverna ploga själva.

Man hade ibland utflykter till t. ex Granebergsstugan där man hade naturlära och cykelturer till Mora stenar och Linnés Hammarby.

Det serverades ingen lunch på den tiden men i nuvarande musiksalen var det matsal. Där fick man mjölk och smörgås.





Ungefär där gagaplanen finns låg vaktmästarbostaden. Där bodde vaktmästaren med fru och son.

Det fanns inga toaletter. Ute på skolgården, ungefär där kökets varuintag ligger idag, låg en lång rad utedass.

Grusplanen var fotbollsplan redan då men gräsbevuxen. Den lutade, så man fick turas om att ha bästa planhalvan.

Vid sidan av planen låg löpar- och längdhoppssbana, precis som idag. En av eleverna var mycket duktig i längdhopp. Åke Wilund som själv tävlade, ville visa att han också kunde men sträckte sig och fick problem att gå i flera dagar.

På rasterna spelade man kula, hoppade hopprep och hage.

I början av 1950-talet hjälpte skolans elever bönderna med potatisplockning mot betalning.

På hösten när terminen började doftade skolan gott av såpa efter sommarens storstäd.



*Lennart Hamberg (tidigare elev)
skrivet av Ingrid Pettersson år 2023
(Ingrid på bilden ovan, administratör på skolan från år 2001)*

Hej!

När jag började på Sunnerstasskolan i januari 1964 låg matsalen där musiksalen nu ligger. Matsalen låg i den östra delen av musiksalen, Maten hämtades från Tiundasskolan och var oftast ljummen. Sedan flyttade matsalen till det nordvästra hörnet på samma våning hösten 1965 eller 1966. Toaletter fanns i källaren, där biblioteket nu ligger, pojkarna gick in i den södra källaringången där det fanns pissoar. Flickorna gick in i den nuvarande ingången till biblioteket från skolgården. I det östra rummet i biblioteket var det omklädningsrum till gymnastiksalen, där fick flickorna byta om, medan pojkar bytte om i klassrummet. Det fanns inga duschar.

*Stefan Jansson (elev och personal på skolan)
Skrivet år 2023*

Hej,

Jag heter Axel och har gått på Sunnerstaskolan i nästan hela mitt liv.
Nu går jag i femman.

Sunnerstaskolan är en trygg skola där man kan känna sig säker. Vi har ett KiVa-team som ser till att alla mår bra och känner sig trygga.

Det bästa som jag tycker om med den här skolan är att den har en stor skolgård med mycket lekredskap. Där vi under varje rast också kan vara i två klätterställningar och en stor fotbollsplan.

Det har märkts under hela min skolgång hur personalen bara vill vårt bästa.

Maten är fantastisk även om jag inte alltid gillat allt, men dom har alltid två alternativ på mats för att alla ska kunna äta skollunch och ha lagom långa lunchtider.

Vår rektor prioriterar elevernas lärande och trygghet på lektionerna. I alla ämnen har vi fantastiska lärare.

Jag har aldrig känt mig osäker sen första dagen i ettan, där man var mer nervös än osäker. Ända sedan i ettan har lärarna alltid varit tillgängliga om det har hänt något på en rast eller lektion.

I ettan till trean tyckte jag att det var ganska lätt, men sen fyran-femman har jag börjat få mer utmaning och har lärt oss allt möjligt.

Under åren på skolan har jag sett mycket förändring, för varje år har det blivit bättre. Som exempel så har det kommit ljuddämpande moln och väggar till matsalen.

En fördel med vår skola, till skillnad mot andra skolor, är att vi inte skriver så mycket i stenciler. Så inför ett prov är det mycket lättare att ta fram provmaterial. Om vi skriver på stenciler så klistrar vi in dem i vår bok i det ämnet.

Axel Engelkes, klass 5C, år 2023

Lite mystik i skolan

Det sägs att en gammal och mycket snäll vaktmästare en gång i tiden tappade en nyckel uti sin nyckelknippa.

Hör du ett skramlande ljud någonstans kan det vara den gamla vaktmästaren som söker sin nyckel med en dammvippa.

Nyckeln ska enligt muntlig information passa till kassaskåpet som flyttats från gamla huset till korridoren upp till expeditionen.

Utifall du hittar nyckeln, säg inget, det kan bringa dig tur kanske i guld och diamanter.



Där det i dag finns en gagabollsplan fanns det en gång en vaktmästarbostad med källare i.

Där sitter Nisse och Nisselina och spelar tv-spel där uti.

Hittar man rätt lösenord kanske du får komma ner och spela vid ett bord.

Gagabollsplanen (år 2020)

Gagaboll (ett spel) togs till skolan av Anders Blomqvist i slutet av 2010-talet

Lite fakta om gagabollsplanen är att det där förut var en vaktmästarbostad. När den gula byggnaden byggdes om, kring åren 1999-2000, användes bostaden som expedition. När den sedan revs användes platsen som ett utomhusklassrum, där det då fanns bänkar och stolar. Därefter blev det den plan som det är idag, år 2024.

Eken

Kom ihåg eken. Den är lika gammal som skolhuset, nämligen 100 år.

Så varje gång du passerar eken kanske det bringar lite tur om du klappar försiktigt på stammen eller hälsar på den genom en honnör.



Foto: Angela Askill 2024-01-09

Verksamheter i skolan utanför skolans organisation



Husmodersskola

Uppsala musikskola har haft sin verksamhet på skolan under många decennier



SAIF-huset, vid grusplanen, började byggas år 1958. Från början var där ett tvätteri för 300 boende i Sunnersta. SAIF - Sunnersta AIF - bildades år 1941 och tog över huset på 1970-talet. Då skaffade de flesta boende tvättmaskin i sina bostadshus. På fotot syns tvättstugekommittén när man tog första spadtaget.

(Skolan i bakgrunden. Kan det vara utedasset som skyntas?)

Under 1990-talet besöktes skolan av en cirkus. Då rastades exempelvis elefanter på Sunnerstaåsen. Det har även varit cirkus på skolan omkring åren 2008-2009.

Tyvärr finns det inga bilder.



Foto: Angela Askill 2024-01-09

Några "kändisar" med anknytning till skolan



Tomas Gustafsson, hade barn på skolan tidigt 2000-tal

<https://www.youtube.com/watch?v=dLbqidGhhWY>



Peder Fredricson

(även Peders storebror Jens, har gått på skolan)

Mail från Peder den 20 september 2023

Ja det stämmer att jag gick på Sunnerstaskolan från årskurs 1-3.

Mina minnen är kulkastning och herre på täppan på rasterna. Och snöbollskrig så klart.

Tyoärr har jag ingen bild från den tiden.

Lycka till med jubileumet.

/Peder

<https://www.youtube.com/watch?v=qd8hTc0W264>



Jan Ohlson, hade barn på skolan under tidigt 2000-tal

https://www.youtube.com/watch?v=5IeQDpiAu_Y

Tor Modeen, hade barnbarns barnbarn skolan tidigt 2000-tal

<https://www.youtube.com/watch?v=XG8L-vLD2e0>

Joakim Nyström, hade barn på skolan slutet av 2010-talet

<https://www.youtube.com/watch?v=nbTHYo95JYA&t=129s>

Karin Olsson (bangolf), lärare på skolan fram till 2023

<https://www.youtube.com/watch?v=OZHw2-YUH0>



Musik under 1920-30 talet

Ernst Rolf

<https://www.youtube.com/watch?v=jNzhVwWoqGA>

Ulla Billqvist

<https://www.youtube.com/watch?v=vBELQsuoM28>

Jussi Björling (18 år)

<https://www.youtube.com/watch?v=1xr9azya6u8>



Film under 1920-30 talet

Charlie Chaplin

https://www.youtube.com/watch?v=_0a998z_G4g

<https://www.youtube.com/watch?v=eO1HvF2G2Sw>

Helan och Halvan

<https://www.youtube.com/watch?v=yf8FNLVNGvw>

Stumfilm med Greta Garbo

<https://www.youtube.com/watch?v=sk6qkcZzyWo>



Källor

All information är hämtad från

- Folkrörelsearkivet
- Länsarkivet
- Upplands muséet digitala foto arkiv
- Böcker på skolan
- Foton från privatpersoner
- Brev/mail skrivet av privatpersoner
- Nedskrivna minnen berättade av personal på skolan
- "Sunnersta från istid till nutid" av Sunnersta Egnahemsförening, Uppsala

Sunnerstaskolan – en skola med trivsel och trygghet

Broschyren sammanställd av



Anders Blomqvist (text och bilder)
och
Angela Askeff (layout och design)